

MINNESANTECKNINGAR MEDBORGARMÖTEN

”Hur ska våra parker och grönområden utvecklas?”

Medborgarmöten i Bagarmossen, Björkhagen, Kärrtorp/Enskedalen, Skarpnäcks gård/Skrubba, Flaten och Orhem

Bagarmossen

Onsdagen den 25 april 18.00 i Bagarmossens Folkets hus, Lillåvägen 44.

Medverkande

Stadsdelsförvaltningen

Inger Bogne

Mats Berglund

Konsulter, Topia Landskapsarkitekter AB

Lotta Magnuson

Rein Matson

Boende och intressenter Bagarmossen

Två personer

Tidigare kändes det som om parkskötselpersonalen tog en ära i att sköta det gröna, så upplevs det inte idag. Det ser inte ut som om det finns någon parkskötsel i Bagarmossen.

Bagarmossen centrum är fint men det är lite si och så med skötseln. Det har till exempel satts ut blomsterurnor på torget som är skeva och delvis trasiga istället för att de ytor som finns för perenner har iordningsställts. Nu blir det kaka på kaka. Det borde bli billigare att använda det som finns och dessutom vackrare. Det finns en genomtänkt gestaltningsidé kring torget och där ingår inte blommor i urnor. Blomplanteringarna på Sankt Eriksplan är vackra och skulle kunna vara en förebild. Torget är svårskött när det finns grus som spiller över på ölandskalkstenen och täcker den fina stenen.

Kanske kan man ha fler blommande körsbärsträd på torget. De som finns ger inte riktigt den blomprakt som de skulle kunna ge. SLs rabatt utanför tunnelbaneuppgången ser förskräcklig ut och borde läggas igen. Även rabatten vid blå huset och sarkofagen på torget är ful och har lämnats för fåfot. Det finns även en trasig bänk. Torget är i övrigt vackert och det upplevs som om båda delarna har genomtänkt utformning som är tilltalande. Tårtan och rosen är rolig för barn att leka på.

Det borde finnas informationstavlor om som berättar om vad som händer om det tex. är nybyggnation på gång. Här kan stå varför man gör ngt, hur länge det kommer att hålla på och vart man kan vända sig om man har några frågor.

Emågatan upplevs slummig fast det är fina hus. Den borde kunna vara fin.

Bagarmossen känslan finns inte i miljöprogramområdet vid Byälsvägen. Det borde kunna gå att öppna upp denna del mot resten av Bagarmossen. Det känns som om området har sjunkit ner och det ger ett mörkt intryck. De raka linjerna i området ger en tristess. Det är svårt att köra 30km/h på denna långa, överdimensionerade och raka gata.

Många rör sig i Nackareservatet där man plockar svamp och åker skidor. På hösten upplevs skogen otrygg och mörk. Även om man skulle vilja gå till Skarpnäck och handla kanske man inte gör det för att det upplevs för otryggt. Kanske kan man gallra en bit ut från gångvägarna, tex. tio meter ungefär. Man behöver inte gallra i skogen, bara kring gångvägarna för att ge mer öppenhet där man rör sig. De gamla ekarna skulle kunna tas fram idag syns det inte för att det är så mycket sly. Om man röjer i skogen så är det viktigt att det inte står vassa stubbar kvar som många kan skada sig på – båda djur och människor. På helgerna och fredag eftermiddag är det kö över bron ut i Nackareservatet, som blir något av en flaskhals. Många slutar tidigare på fredagen för att gå ut i skogen för att t.ex. plocka svamp.

Ett buskfält som precis har röjts ut ser skräpigt med stubbar en bit upp. Det som har beskurits bort har inte plockats undan. Det skulle kunna vara vackrare, tryggare och billigare att ha gräs med stamträd och solitärbuskar.

Skrubba gård och deras verksamheter är något positivt i

omgivningarna.

Lekparken invid Bagarmossens torg är en bra plats för barns lek.

Bagarmossen är trevligt och ger en air av frihet, mycket på grund av naturen. Man kan cykla och promenera långa sträckor i trevliga omgivningar. Man kan röra sig länge i skogen utan att komma till bebyggelse. Bagarmossenskogen funkar så eftersom den är så långsträckt. Berg i dagen, vatten och skogarna såsom Bagarmossenskogen och Nackareservatet ger fina kvaliteter. De gamla tallarna och ekarna ger en känsla av att området har funnits länge och de ger en tillbakablick.

Det vore trevligt att själv kunna sköta sitt område och gallra längs vägarna. Det säkert finns fler som skulle vara intresserade av detta.

Synpunkter inkomna via Stadsdelsförvaltningens hemsida

Synpunkt 1

Ang. Grönytor längs Bergsrådsvägen/Bergsrådsgränd

Detta trevliga bostadsområde skulle bli ännu charmigare att leva i om;

1. Återkommande årlig städning av grönytor och grönområden. Vintergrus ligger kvar ute i grönytorna och har efter flera år bildat högar av grus medan gatorna är rena och fina.
2. Förnyelse/nyplantering av buskar, grönväxter och träd, då många av dessa är mycket gamla och slitna.
3. Årligt underhåll såsom beskärning och gödning av befintliga buskar, träd och grönväxter.
4. Parkeringsplatsen vid Bergsrådsgränd; här skulle en rejäl förnyelse av buskar, grönväxter och träd behövas. Framförallt skulle de gamla och slitna buskarna behöva ansas och klippas ned, marken beredas med ny jord och anlägga nya gräsmattor. Även kantstenarna förnyas och grönytorna invid bostadshuset förbättras med buskar och grönväxter.

Synpunkt 2

Ang. Belysning och gilla läget!

Sammanfattningsvis tycker jag att Bagarmossen är fint med

alla sina träd, gröna plättar och en och annan prinsessårta. Men det finns en hel del som skulle kunna bli bättre. För samtliga lekplatser, gång/cykelvägar och parkområden behöver belysningen bli mycket bättre. Det handlar dels om att vi som rör oss i Bagarmossen skall känna oss trygga, dels om att i högre grad uppmuntra barn och vuxna att röra på sig! Under vinterhalvåret är det inte roligt att promenera till och från dagis (i vårt fall Lodjuret) och när det är becksvalt klockan tre vill man hellre gå hem än att leka på en mörklagd lekplats. Funktionell och vacker belysning skulle göra oss mer benägna att vara utomhus och leka även på vintern. Särskilt området bakom t-banan behöver en upprustning. Det gäller såväl den sorgliga lekplatsen som ”dungen” och den improviserade gångvägen.

Cykelställen står på en undanskymd plats och används inte till annat än bänkar för de som röker och dricker. Det är ofta skräpigt och fullt av fimpar och glas. Jag skulle tro att stråket mellan t-banan och övergångsstället över Rusthällarvägen är ett av de mest trafikerade i Bagarmossen. Stressade föräldrar, boende och skolelever kommer alltid att välja kortaste vägen och gräsmattan är en leråker på vår och höst och isgata på vintern. Jag gissar att den ”backen” hör till privata fastigheter men här måste en lösning komma till stånd. En trappa, asfalt? Allt är bättre än den eroderade och steniga backen. Det ser hemskt ut!

Även torgen och prinsessårtan behöver ses över (fast detta kanske inte räknas som park?). Gilla läget här också! Människor röker och tar kortaste vägen vad man än säger. Fimparna kring torget är ett enormt problem. ”Alla” genar från Konsum till Lagavägen, istället för en ful stig över gräsmattan borde man lägga sten eller asfaltera där folk faktiskt går. Kan man lägga konstgräs eller göra något snyggare kring tårten? Gräset växer väldigt dåligt och det ser alltid sjavigt ut.

Kan man snygga till kring gångvägen vid Sherlock Holmes Inn? Även där är gräset helt borta. De fina träden mellan husen, framförallt tallarna, finns det en plan för att vårda och förnya? Utan dem skulle Bagarmossen förlora mycket av sin karaktär. Känner även privata fastighetsägare ett ansvar för detta?

Fler papperskorgar behövs. Vägen mellan ICA och park-

leken ser hemsk ut, alltid! Det känns inte precis som att komma till en park. Det är ofta oklart vad som är gång- eller cykelbana.

Björkhagen

Torsdagen den 26 april 18.00 i förvaltningens lokaler i Björkhagen, Björkhagsplan 6.

Medverkande

Stadsdelsförvaltningen

Mats Berglund

Konsulter, Topia Landskapsarkitekter AB

Lotta Magnuson

Rein Matson

Boende och intressenter Björkhagen

16 personer

Vi går gärna till Nackareservatet och tar då vägen genom Kärrtorp och Markuskyrkan. Ibland går vi genom Kärrtorps IP. Vi är pensionärer och går ungefär fem kilometer om dagen och alltid i Nackareservatet. Nackareservatet är det som gör det så trevligt att bo här i Björkhagen.

Nytorpsgårde är en fantastisk tillgång för många människor. Det är en gemensam öppen yta som skiljer sig i karaktär från skogen. Den ligger bra mitt i området. Här kan man se stjärnhimlen och uppleva frihet. Det är jätte viktigt att den hålls fri från bebyggelse. Dock är Nytorpsgårde hundarnas paradiset. Barn kan bli skämda när det kommer hundar mot dem. Hundarna är säkert snälla, men det vet man ju inte. Det skulle behövas en hundrastgård. Kanske en infoskylt om vad som gäller. Nytorpsgårde kallades tidigare för Slamdammarna.

Skulle man inte kunna låta gräset växa på Nytorpsgårde och låta det bli en äng? Det finns en pulkabacke på gårdet mellan badet och husen på Ystadsvägen.

Badet på Nytorpsgårde är slitet, men otroligt populärt. Det stängde ett tag, men eftersom protesterna blev för stora öppnade det igen. Det är en oas för många. Den gamla

minigolfbanan är riven och ser förskräcklig ut. Badet kallas Nyanbadet. De temporära dagispaviljongerna skulle kunna ligga intill denna istället för i Peters Park.

De små platserna intill varje tunnelbanehallplats är betydelsefulla som en viktig identitetsskapare och mötesplats. Tyvärr kommer inte det nya området vid Blåsut att ha någon egen plats. Platsen vid konsum i Björkhagen skulle kunna vara trevligare. Det skulle vara fler sittplatser och ljusare. Tas ett träd ned kan det bli med sol. Man skulle kunna skärma av bättre mot den angörande trafiken till lokalerna och öppna upp verksamheterna mot platsen.

Vad görs för att kompensera för det större slitaget fler människor i området innebär? Även om det kompenseras blir det de facto inte större ytor. Det kommer också att bli mer genomfartstrafik.

Peters Park är den mest populära platsen för barn att leka i området. Parkleken anlades 1937 och här träffas barn i alla åldrar. Peter som driver verksamheten har varit här sedan minst 1976. Egentligen heter platsen Skyfallet, men alla kallar platsen Peters park eftersom han betyder mycket för platsen och känner alla. Man ville döpa om platsen till Peters park, men det går inte att döpa platser efter nu levande personer. Förra året bebyggdes allt det gröna i parken med en ”tillfällig” dagisbarack. Det är rent ut sagt helt otroligt att man satte upp den här. Här möttes man tidigare i det gröna. Det finns ingenstans att ha picknick eller sitta ner tillsammans längre. Det är inte alls lika trivsamt längre. Nu är allt hårdgjort och ger ett trist och slitet intryck. Pulkabacken försvann också. Alla går hit, skolorna delar på dagarna i veckan, ur och skurdagiset och tom Raketen. Men vad händer med platsen nu?

Platsen mellan Peters park och Nytorps gårde är i behov av upprustning. Denna del skulle kunna länkas ihop med parken och inhägnas så att inte knattarna smiter.

Äldre vill ha fler bänkar att sitta ner och vila på. Kring t-banestationerna och vid promenadstråk skulle vara speciellt bra. Längs hela vägen ner till Lilla Sickla saknas bänkar och de skulle verkligen behövas här.

Det är bra vandringsmöjligheter in till stan. Man kan gå utan att behöva ta bilen. Omgivningarna är vackra. Det är

viktigt att bevaka detta så att det inte helt plötsligt skärs av en viktig promenadväg. Vid Skärmarbrink är det dock stopp om man tar den vägen. Det är svårt att få med cykeln på östra sidan om spåret. Det hade varit bra om man hade kommit vidare här. Cykelskyltningen i området är lite märklig och pekar i regel samma väg som bilvägarna. Man vill cykla den genaste och trevligare vägen och det är i regel genom naturområden. I till exempel Hammarbyhöjden pekar skyltarna mot Kärrtorp österut, det naturliga hade varit rakt söderut över Nytorpsgårde. Eller skyltar som pekar västerut mot Skanstull när de borde visa på vägen förbi Hammarby IP. Kalmgatan, som slutar i en cirkulationsplats, borde förlängas med en gång- och cykelvägen som knyter på vägen genom Hammarbyskogen. Även till Lilla Sickla hade det varit trevligt med skyltar. Går man denna väg kan man ta färjan över till Södermalm från Hammarby Sjöstad.

Kring Lilla Sickla är det trevlig men området är dåligt skött. Lilla Sickla Boys hänger här och eftersom det är motorcyklar och tröjor med tryck på har många respekt för dem. Det skulle behövas bänkar och bryggorna som ligger i vattnet har gått alldeles sönder. De flyter snart iväg. Även mot Hälsgården vore det trevligt med fler parkbänkar.

Gropens lekplats vid Ronnebyvägen är i behov av upprustning.

Området öster om Ekbacken kan rustas med bänkar och uppfräschning av ytskikt.

Kärret bakom Kärrtors IP har blivit mycket mer otrivsamt sedan man schaktade upp en stor hög. Då täpptes någonting igen och kärret svämmande över. Var det inte någon som drunknade där?

Det borde tas ett samlat grepp vid området vid Kärrtors IP och Understensvägen. Nu pågår både utveckling av IP, nytt dagisprojekt samt bostadsförtätningsprojekt utan speciellt bra samordning. Det är viktigt att passagen ut till Nackareservatet, som är betydelsefull för så många, behålls. En av entréerna till reservatet är precis bakom IP. Att man utvecklar Kärrtors IP är lite konstigt eftersom idrottsplatser alltid lockar många per bil och denna ligger inte speciellt tillgängligt med bil.

Ett elljusspår bakom Kärrtors IP används flitigt. Det finns

ett femtiotal orienteringskontroller för träning utsatta i skogen.

Underhållet är det största problemet i stadsdelens parker. Är skötseln från stadsdelen dålig är det lättare för de privata hyresvärdarna att missköta sig. Är det bra skötsel kan man sätta bättre press på dessa också. Visst klotter har suttit på samma ställe i minst tio år. Det rensas mest i naturmarken där det syns från vägen. I naturbacken kring Skanörbacken ser det skräpigt och tråkigt ut. Det har inte röjts på åtminstone fem år. Vid Ystadvägen röjs det för att det syns från vägen.

Det finns inte pengar till skötsel, men det verkar finnas stora resurser till anläggning. Det borde balanseras lite eftersom det är för mycket pengar till skötsel och för lite till anläggning. Att förvalta allt det fina som finns borde vara viktigare än att bygga nya saker hela tiden som inte passar in. Om det anläggs är det viktigt att man då fångar Skarpnäcks själ och inte förstör detta. Avsätt grönkompensationspengarna i fonder istället så att de kan användas på lång sikt i skötseln.

Synpunkter inkomna via stadsdelsförvaltningens hemsida

Synpunkt 1

Skateboardytan är viktig. Ramper bör byggas av en riktig skateboardbyggare som typ: http://www.spika.se/skate-park_index.htm

KÖP INGA MER RHINOLEKSAKSRAMPER. De är bara dyra och tråkiga att åka i och det dödar skateboardintresset.

Synpunkt 2

Ang. Området vid Lilla Sickla, Björkhagen/Hammarbyhöjden

Ängen vid Lilla Sickla, strandkanten och promenadvägarna är sedan flera år tillbaka vansköta. Ängen slås inte vilket gör att gräset är högt och fyllt med ogräs. Trots detta solar och vistas många av oss som bor i området där. Strandkanten, framförallt vid båthuset är hemsk! Farliga ruttna spikbesatta pålar sticker upp ur botten vid strandkanten. Det gör att man inte kan bada i sjön. Skillnaden mot den välsköta och fina badstranden på andra sidan sjön - i Nacka kommun - är

slående. Det är hemskt, tycker jag, att inte stadsdelsförvaltningen kan sköta detta vackra område bättre. Majoriteten av oss som bor här saknar egna trädgårdar. Vi har behov av grönområden och de finns ju här också. Men när de inte är skog utan stränder, badplatser och gårdsmarker så måste de skötas som sådana och inte lämnas vind för våg. Hoppas att ni kan skicka ett svarsmejl med en kommentar.

Synpunkt 3

Ang. Lekplats, Ronnebyvägen

Jag tycker lekplatsen saknar en eller fler leksaker, t.ex. gungor, en högre rutschkana, en klätterställning. Några fler bänkar och bord behövs. Sanden i sandlådan bör bytas ut och gärna förses med ett nät som skydd för katterna. Bänkarna och borden som finns är slitna och bör underhållas eller bytas ut. Under den ställningen som har en fjäder och man kan rida på ligger en sten som är lätt att barnen kan ramla och slå sig på. Målburarna som finns bör förankras eller bytas ut så att säkerheten blir bättre. Rabatterna runt lekplatsen bör skötas oftare och rensas från sly och brännässlor. Då lekplatsen används flitigt av såväl föräldrar och barn som förskolepersonal anser jag att den behöver ses över för att vara en trevlig och säker lekplats för våra barn.

Synpunkt 4

Ang. Lekplatsen i "Gropen" på Ronnebyvägen i Björkhagen
Vill passa på att påpeka att "Gropen" är en lekplats som är väldigt flitigt utnyttjad av flera dagmammor (två eller tre av dessa bor på Karlskronavägen, alldeles intill), och många boende både på Ronnebyvägen, Lyckebyvägen och Karlskronavägen (och säkert fler därtill). Insatser här kommer alltså väldigt många barn och familjer till del!

Har förslag på insatser enligt nedan:

Belysning; som det är nu så nyttjas lekplatsen inte alls så mkt som man skulle vilja under den mörka årstiden, eftersom det då är becksvalt i Gropen redan på tidig eftermiddag - gungor saknas; en ställning med en babygunga och kanske två "vanliga" gungor skulle uppskattas enormt!!!

Gallring; vore trevligt med en gallring av sly i anslutning till lekplatsen; detta påpekades under 2006 men den galning som då kom och "ätgärdade" felet hade inte fattat ngt utan

sågade då istället ner vår jättehärliga syrenhäck jäms med marken och lämnade övrig vegetation orörd... Gjorde alltså tyvärr bara saken värre.

Synpunkt 5

Ang. Parkleken Skyfallet/Peters park, Björkhagen

Jag brukar stanna till med min flickvän i Peters park hemma i Björkhagen. Vi tycker det är en fin park för såväl stora som för små, med mycket liv och rörelse. Det är bl.a. kul att titta på dem som åker skateboard - allt från små barn till unga vuxna som åker tillsammans. Ramperna ser dock lite förfallna ut jämfört med resten av parken. Detta påpekade även några skateboardåkare vi pratade med. De tipsade om att tycka till på er webbplats. (Jag såg att ni hade möte 26 april; hoppas det går bra med synpunkter i efterhand).

Kanske ni kan fräscha upp ramperna på något sätt utan att det behöver kosta alltför mycket, måla dem eller lägga nytt ytskikt? Om de förfaller är det kanske risk att de blir utsatta för graffiti och skadegörelse. Och de som åker kan ju skada sig. Sedan hoppas jag att ni ser till att

Skarpnäcksfältet bevaras så att de härliga grönytorna inte försvinner p.g.a. exploaterande bostadsbygge.

Hammarbyhöjden

Onsdagen 18 april kl. 18.00 i förvaltningens lokaler i Björkhagen, Björkhagsplan 6

Medverkande

Stadsdelsförvaltningen

Inger Bogne

Mats Bergslund

Exploateringskontoret

Inger Åberg

Konsulter, Topia Landskapsarkitekter AB

Lotta Magnuson

Rein Matson

Boende och intressenter Hammarbyhöjden

6 personer

Indianparken som ligger intill Hammarby IP är eftersatt och har blivit en otrivsam plats, mer som en tipp. Hit gick familjer tidigare eftersom platsen ligger trivsamt intill skogen och relativt centralt invid IP. Den har potential att åter bli en naturlekplats.

Finn Malmgrens plan kan bli en gemensam plats för Hammarbyborna. Kanske kan man stänga av trafiken invid tunnelbanan. Det finns planer på att starta ett natur- och kulturcenter i den gamla biografen. Det bör finnas plats på torget för lek, fika, kaféstolar, sitta ner i solen, evenemang, marknad och odling. Korvkiosken platsar inte på torget. Sonja Åkesson hade sitt första jobb på fiket vilket hon skriver om i sina memoarer. Skulle torget bli trivsammare kanske de boende skulle välja att stanna och handla i stadsdelen i högre grad och inte välja tex. Sickla stormarknad. Kanske kan platsen heta torg istället för plan? Askkoppar skulle behövas för att folk fimpar på marken.

Parkvägarna är på viss ställen i dåligt skick och vissa delar har försvunnit. Vid Galgbacken översvämmas gångvägen ibland och gör det svårt att komma fram.

Man väljer gärna de gröna vägarna med barnen.

Vid entrén till Gullpigan norrifrån via parkvägen är kantste-

nen för högt och går inte att komma över med barnvagn eller cykel. Kanske kan tillgänglighetsprojektet titta på detta?

Nytorpsgårde med fotbollsplanen, friluftsbadet och de stora ytorna är otroligt populär. Men det är för lite iordningställd lek. Skulle mer lekmöjligheter finnas skulle bland annat Peters park i Björkhagen avlastas. Denna är otroligt kompakt.

Den stora ytan lockar stora gäng som eldar, förstör och uppträder hotfullt. Kan man göra något för att hindra bilkörning på fältet?

Gullpigan bakom skolan är trevlig för barns lek. Här finns tillgång till spännande naturlek i ett tryggt område. Här leker många barn.

Tidaholmsparken är också populär. Barnen störs inte av de förbipasserande tågen utan tycker att det är spännande. Men för vuxna finns färre möjligheter. Kanske om Finn Malmgrens plan rustas så kan dessa båda platser samverka? Gångvägen invid spåren är otrygg och helt mörk på kvällen. Denna kanske kan iordningställas ordentligt eftersom många går denna väg från tunnelbanan? Parken kallas för Tingelingparken av de boende.

Plommonparken är också en bra plats för lek. Här kan man åka pulka och fruktträden är vackra på våren.

Kan inte den stora Hammarbybacken sås med blommor så att det blir en stor blomsteralp? Det borde man ha råd med efter de miljoner man tjänade på att inte köra iväg massorna.

Träden mellan husen är viktiga, de glest ställda husen med vegetation mellan var de som lockade när jag flyttade hit.

Parkerna är enformiga och har en viss stil. Kan man inte ha större fantasi när man anlägger platserna och göra dem mer spännande och mångsidiga. Kanske man inte alltid behöver välja lekutrustning ur en katalog?

Kolerakyrkogården är häftig med det är svårt att ta sig hit. Nu har man dessutom tagit bort fler övergångsställen.

Kontakten till Hammarby Sjöstad över Hammarbyskogen är svår! Kan man inte anlägga en bättre passage dem emellan? Nu går de flesta via gångstigarna i Eldflugans västra del.

Platsen vid tunnelbanan i Skärmarbrink har en vacker och spännande oxel och fina lökväxter.

Skärmarbrink mot Garagevägen upplevs mörk och farlig.

Tunnelbaneuppgången vid Hammarbyhöjden är mörk.

Anslagstavlor skulle vara bra att ha invid parkerna eller vid dagisen. Vid Plommonparken kunde vara ett bra exempel.

Lilla Sicklas vänner berättar om sin verksamhet och att det händer mycket. De hyr lusthuset och röjer sly. Papperskor-gar och bänkar skulle behövas för att det är ett ökat tryck på platsen. Lilla Sickla är en del av Nackareservatet och ingår i naturreservatet. Kvarnbäcken har lite vatten men Stockholm vatten har kontaktats för att se om ngt kan göras i frågan.

Parkvägen mellan Lilla Sickla och Hammarby Sjöstad skulle kunna rustas varsamt eftersom den är sliten. Båten Ra har engagerats för att man ska kunna komma till platsen som i forna dagar: via vattnet.

Många äldre har inte möjlighet att röra sig speciellt lång och uppskattar därför att det gröna finns in på knuten. Äldre sitter på Finn Malmgrens plan och skulle uppskatta fler sittmöjligheter. Vid servicehuset finns den fulaste platsen i hela stadsdelen. Den är helt asfalterad med parkerade bilar. Denna plats skulle även kunna bindas ihop med Tida-holmsparken och Finn Malmgrens plan.

Det är en viss konflikt mellan olika intressen i skogen: de som promenerar, de som åker mountainbike och hundägare.

Platserna närmast Nynäsvägen är alltför bullerstörda för att det ska vara trivsamt att vistas där. Den plats som en gång hette Olaus Magnus plats är ful och mitt i gatan står långtidsparkerade bilar.

Synpunkter inkomna via Stadsdelsförvaltningens hemsida

Synpunkt 1

Ang. Hammarbyhöjdens lekplats med plaskdamm, vid tunnelbanan

Flera små mötesplatser i parken där man kan sitta och umgås. Grillplats! Gärna ställen för att lägga engångsgrillar. Lekplatsen är undermålig. Är den besiktigad?! Reparera, måla upp bänkarna eller helst bygg nytt! Se parklekar och lekplatser i Spånga-Tensta och Bandängens parklek.

Kärrtorp och Enskededalen

Torsdagen den 3 maj 18.00 i förvaltningens lokaler i Björk-hagen, Björkhagsplan 6.

Medverkande

Stadsdelsförvaltningen

Mats Berglund

Konsulter, Topia Landskapsarkitekter AB

Lotta Magnuson

Rein Matson

Boende och intressenter Kärrtorp och Enskededalen

5 personer

Vad ingår i ert begrepp park?

Informationen om dessa möten borde gå ut till skolorna, förskolorna och scouterna. Hur kollar ni vilka parker vi använder? Är det mer som görs än dessa möten? Pratar ni med skolorna också? Ni borde verkligen gå fram och prata med dem som rör sig i parkerna. Vi som sitter här kan inte representera vad alla i stadsdelen tycker.

Varför frågar ni om vad vi tycker om parkerna nu, det har ju redan planerats bebyggelse i alla parker. Vi som bor hos privata hyresvärdar får inte den information som vi behöver angående bebyggelseplanerna i Kärrtorp. Vi som bor i den västra delen av stadsdelen Enskededalen har inte tillgång till Nackareservatet på samma sätt som de som bor intill det. Kring detta område stympas alla promenadvägar och gröna områden. De säger att det är för att rädda Kärrtorps centrum men de som kommer att flytta in kommer att ha mer pengar och köra till köpcentren i stadens utkant och inte släpa kas-sar från Kärrtorps centrum. Har man inga pengar så att man själv kan välja var man vill bo känner man sig maktlös när ens omgivning förändras. Man har minnen från alla plat-ser som nu ska byggas igen. Naturen betyder allt för mig.

Det är bra att man bygger så att folk har någonstans att bo, men det blir ju mycket mer trafik, har man tänkt på det?

Det är första gången det kommer att finnas ungdomar dagtid

i stadsdelen Kärrtorp eftersom skolan kommer att utökas med högstadium. Var ska de vara och vad ska de göra? Kanske kan man satsa lite på dessa nu? Ungdomarna önskar en skateboardanläggning i Kärrtorp. Kanske vid Fyren eller allra helst på torget, men det går såklart inte! Andra önskn-ningar är klättervägg och en motorkrossbana. Klätterväggen måste någon driva. Men ett bra ställe skulle kunna vara vid Nytorpsbadet. Några ungdomar håller på med ”le par-kour”, ibland bara kallat PK. Man rör sig över staden bara genom att använda kroppen över hopp och hinder och på ett kontrollerat sätt. Det sker kanske mest på torget. De är inte speciellt organiserade i den här åldern, det hör väl till. Några hänger på skolan och några i en hörna intill frisören.

Lekplatsen Skölden är bra för att den är fin – den ligger en bit bort, men eftersom den är trevlig väljer man att gå en bit. En yta kan inte dömas ut bara för att den är dålig – det skulle vara trevligt med en lika fin lekplats på närmare håll. Det känns som om någon som bor i området har bestämt att den ska rustas upp eftersom det inte bor så jättemånga precis här. Det är positivt att man tog tillvara de befintliga redskapen när man rustade lekplatsen.

Den naturliga teaterscenen och de blommande fruktträden i Viloparken är en favoritplats. Kommer den att bli kvar när man bygger?

Det finns ingen naturlig mötesplats mellan villabarnen och de som bor i hyreshus i Enskededalen. De små platserna mellan husen är viktiga. De är fina men bortglömda. Rådju-res ofta på dessa små platser.

Magnebergsparken är trevlig, men ganska tråkig. I marken kring dammen är det alltid getingar. Men dammen och duschen är jättebra. Tyvärr fungerar inte duschen. Om det är dyrt med drift av dammar kanske en liten fontän kunde ordnas istället – bara så att barnen fick blöta ner sig lite. Det finns en liten backe i parken som används för att åka pulka i. Det skulle behöva en hårdjord yta så att man kan testa första cykeln. Det är tråkigt att man tog bort de befintliga lekredskapen när man rustade. Det känns slösigt. Den lilla boden var sliten men omtyckt.

De gamlas lund används inte. Den skulle användas om den iordningställdes.

I rondellen vid Flädervägen och Tistelvägen står det tre kastanjer kvar. Kanske kan man sätta dit ett nytt träd innan nästa dör. Det borde vara fyra. Rondellen fungerar som snöupplag på vintrarna, vilket gör att det ligger en massa grus här när snön har smält, som inte tas bort.

Den pulkabacke som är bäst är fantomenbacken. Den kallas också mördarbacken. Den sandas dock eftersom det egentligen är en gångväg. Sedan åks det pulka på Gränsberget och bakom Kärrtorps IP.

Mitt emot Globen på ”hitsidan” om Nynäsvägen har det röjts och ser inte klokt ut. Man har röjts för att skapa större trygghet. Men det blir inte tryggare för att det röjs. Ta istället tag i det egentliga problemet, nämligen våldsvverkaren. Belysning är ett sätt att skapa tryggare miljöer, men det är fel att hela tiden belysa gångvägen. Då går man ju som på en scen och blir man indragen i skogen syns man inte alls i mörkret.

Entrén från sydöst till Kärrtorpsplan är tråkig och känns mest som en geggig gräsmatta. Parkvägen går på sidan till torget. Det står även återvinningskärl här. Det ser verkligen ut som ett bortglömt hörn, men det är en viktig väg till torget och tunnelbanan.

När gångvägarna lades om kring Kärrtorpsplan förlorade Konsum många kunder eftersom det inte längre är den naturliga vägen att gå förbi här. Men det saknas fortfarande en gångmöjlighet utmed spåret till skolan. Nu får alla ungdomarna gå in i kvarteren, vilket i alla fall är en omväg.

Scoutängen/parken kan utvecklas. Eftersom det inte finns någon plats i Kärrtorp där olika generationer möts på samma ställe skulle scoutparken få den funktionen. Det är viktigt att barn även träffar äldre personer. Platsen ligger centralt och det gamla torpet har stor potential. Det är en del av det gamla ursprungliga Kärrtorp som känns viktigt att värna om. Man skulle kunna ha fik i det gamla torpet, eftersom det av kulturhistoriska skäl inte går att ha uteservering på torget. Man borde starta en hembygdsförening och hålla till här. Bergmantorpet skulle kunna vara en förebild. Man behöver inte lägga till en massa lekställningar som kanske skrämmer iväg de äldre. Scoutparken är inte som Pärönparken i den bemärkelsen. Skulle det ske en upprustning här är det vara bra om man fick vara med och påverka innan det kommer

ett förslag istället för efteråt, som det i regel är idag.

Parkleken Fyren lockar inte lika mycket längre sedan de drog ner på personalen. Tidigare kallades parkleken grisparken, men det var på den tiden det fanns djur här. Det måste vara minst tio år sedan.

Mitt emot Pärönparken på andra sidan tunnelbanan ligger det fortfarande omkullfallna träd. Här går en upptrampad gångväg som alla väljer eftersom det är otrivsamt att gå upp på bilvägen där det kan komma stora lastbilar.

Nackareservatet är den andra stora tillgången i området. Kompisar som inte kommer ifrån området blir fascinerade av att det finns en stor skog att tillgå så nära. Vid Hellasgården kan man åka skridskor, bada och basta.

När alla ska in i Nackareservatet blir det nästan trångt. Det är viktigt med entréerna in. När Understenshöjden byggdes klipptes entrén till området från Nytorpsgårde av. Innan kunde man åka rakt in i området och hela vägen ut till Sol-sidan utan att behöva ta av sig skidorna från bostaden. Nu är Bagarmossensskogen en viktig entré ut till Nackareservatet.

Markuskyrkans entré till Nackareservatet och gångvägarna här skulle kunna kopplas ihop med Hammarby Sjöstad.

Nytorpsgårde med badet är en otrolig tillgång. Men vad har hänt med minigolfbanan? Den borde man blåsa nytt liv i.

Man sågar ner så mycket träd. De går inte att ersätta. Både vid Bagarmossens entré och vid bygget intill Gränsberget har det tagits ner stora träd. När det byggs nytt vid tunnelbanan tar man bort träd för att få plats med fler parkeringsplatser. Tallarna på skolan som säkert var 400 år gamla tog man också bort. Det tar 100 år för ett träd att bli stort och fem minuter att såga ner det. Tänk på det när ni hugger ner nästa träd.

De skogsbevuxna är nästan viktigare än de iordningsställda platserna. Om ni röjer, gör inte dessa ytor till parker utan bevara dem som skog. Dessa platser är till exempel viktiga spridningszoner för växter och djur. Gränsberget är till exempel en sådan utpost. För barn är dessa platser som en skog och man kan leka äventyrslekar här på ett annat sätt än på Gärdet. Det krävs en speciell blick när man röjer. Skogen kan till exempel fortfarande vara bra för lek även om det inte ser perfekt ut. Röj med eftertanke. Alla platser behöver inte

vara perfekta. Barn leker inte bara där det är anlagt utan gillar lösa material i skogen.

Vilken typ av park som är bra för barnen förändras i takt med åldern. När de är riktigt små kan en liten skogsdunge intill huset upplevas som en stor skog. Allt eftersom de växer ställs andra och större krav. Det är olika när man får gå på egen hand till parken. Kanske när man är omkring 10 år. Men det beror mycket på föräldrarna.

När man rustar parker eller bygger nytt tas det bort mer grönt är det läggs till. När vi önskade en upprustning av en av parkerna i Enskededalen gjordes inte så mycket förutom att man högg ner vår stora fina skuggande björk. Det blev sämre än innan. Nu vågar man ju inte säga någonting. Kunde man i alla fall inte ha sparat den nedhuggna stubben så att barnen får leka på denna?

Mellan Dalen och Enskededalen, där man ska bygga radhus, finns trevliga växter, parkslide. De växter och blir stora och är bra rumsskapare – dessa kan till exempel användas istället för pergolor som inte är så spännande.

Det är skräpigt på marken. Många ungdomar slänger det de har i händerna rakt ner på marken istället för i soptunnan. Ungdomarna kanske kan städa vissa områden mot betalning för att spara till klassresa eller någonting annat.

Vad är det för cementklumpar som ligger i skogen? De är lite värre att hålla ut betong i skogen än att slänga ett glasspapper.

De flesta som spelar golf på Björkhagens golfbana bor i området. Det används inget gift på banorna och gödseln doseras exakt. Det är viktigt att det sköts miljövänligt, även om detta ger högre driftskostnad. Banan ska vara en resurs och tillgång för alla, inte minst för ungdomarna i området.

Många vill gå i det gröna och inte på asfalterade ytor när man rör sig genom stadsdelen.

Det gröna är behållningen av att bo i Kärrtorp och Enskededalen. Det är därför man bor här.

De stora sammanhängande parkerna är de viktigaste, Nytorps gårde och Hammarbyskogen. Rör inte dessa för de behövs med alla de människor som bor i området och i Stockholm.

Synpunkter inkomna via Stadsdelsförvaltningens hemsida

Synpunkt 1

Jag uppskattar alla parker i Kärrtorp!

- 1- mest leker barnen i Fyren och vi saknar djuren och vatt-net i 'poolen'
- 2- men som scoutledare skulle jag vilja att tillsammans med oss planerar det gröna området vid Kärrtorps scoutlokal! Vi använder det jättemycket med barnen/ungdomarna!
- 3- parken vid Magnebergsvägen /Skördevägens ände "De gamlas lund"? [eg. Magnebergsparken] rustades upp för några år sedan men jag saknar planteringar, bättre gungor och sandlåda. Ta bort jordgetingar vid bassängen, många små barn och äldre är där. Grusplanen är kalas för Valborg! Den är lika bra som Nytorpsgården som har en större brasa.

Synpunkt 2

Ang. Grönsträckor

1. Mellan Kärrtorps gymnasium & Fyrskeppsvägen
 2. Från Nytorpsgårde fram till Karlsövägen (öster om Söderarmsvägen)
- Delar av dessa områden är så nedskräpade att de nästan liknar soptippar. De har inte städats ordentligt på flera år. Jag anser att detta bör göras. Dessutom tycker jag att vårstädningen av grönområden i Stockholms stad skall ske tidigare på året, d.v.s. innan grönskan och blomningen börjat. (Innan grönskan har börjat dölja/gömma all skit.) En renare och mer klotterfri stad är några av mina högsta önskningar..

Synpunkt 3

Ang. Kärrtorp gymnasium

Man kunde kanske bygga en liten streetyta. I Kärrtorp finns ingen skatepark! Vid Kärrtorp gymnasium skatar många men man tröttnar det blir ofta att det inte blir någon skate på helgerna pga. att man har tröttnat.

Skarpnäcks gård, Skrubba Flaten och Orhem

Torsdagen 19 april kl. 18.00 i Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks allé 25.

Medverkande

Stadsdelsförvaltningen

Inger Bogne

Mats Berglund

Konsulter, Topia Landskapsarkitekter AB

Lotta Magnuson

Rein Matson

Boende och intressenter Skarpnäcks gård, Orhem och Skrubba

5 personer

Skateboard plaza projektet presenteras. Det ligger i parken Skärgårdsskogen. Ramper och murar integreras i miljön för att få åkningen att se ut som om den sker spontant. Arbetet med att anlägga plazan sker i samarbete med stadsdelen och med sponsorer. Plazaåkningstilen är den mest populära stilen just nu. Ramperna som finns i Björns trädgård är av en annan typ. Björns trädgård har dock betytt mycket för återväxten bland åkarna.

Peters park, Skyfallet och plazan i Skarpnäck är bra platser att åka. Skatarna skulle dock se att några förbättringar skedde.

Det skulle behövas ny beläggning i Skarpnäcksrampen. På vinterns när snön ligger suger de upp fukt och blir knöliga. De är två vintrar gamla och skulle behöva bytas.

Ramperna i Skarpnäck är svåra att åka i för nybörjare. Det skulle behövas mindre ramper för dem som inte kan så bra för att lära sig lite. Nu finns det många barn i parkleken som är intresserade men inte vågar börja i den stora rampen. Det finns bra exempel i Humlegården och i Björkhagen.

Pilotorget är bra att åka på för där sker åkningen spontant - den ligger i stadsmiljö och bilderna blir coolare här.

Skarpaby parklek är bra men den känns utsatt och blåsigt. Platsen kallas allmänt för Skarpa.

Det görs enkäter varje år angående verksamheten i parkleken.

Innan satt skyltar vid parken Skärgårdsskogen och det var trevligt. Någon har förstört dessa och de har tagits ned.

Indianparken är lite och tråkig. Basketplanen ligger för nära vägen för att den ska kännas trygg.

I övrigt finns det jättemycket basketplaner i Skarpnäck. Alla gårdar har en egen basketplan och i många av parkerna finns ytterligare basketplaner.

Mötesparken typ Rålambshovsparken behövs. Man tror dock att brandparken kan bli den nya mötesplatsen i Skarpnäck.

Flatenbadet besöks men upplevs slitet. Skulle det rustas skulle det bli mycket mer välbesökt och få en bättre status som typ Smedsundsbadet eller Rålambshovsparken. Fler aktiviteter och lekmöjligheter skulle kunna tillskapas här. På sommaren är det lång kö till den befintliga trampolinen. Fler trampoliner skulle kunna läggas till. Det skulle vara jättekul med en liten skateyta i betong någonstans nära badvattnet och en studsmatta som flyter i vattnet. Lekredskap för barn skulle vara mycket uppskattade eftersom de inte finns alls idag.

Det finns inte så många pulkabackar i området. Man åker i en liten backe vid skolan/Skarpaby eller i Skärgårdsskogen. Backen i Skärgårdsskogen skulle kunna göras mycket bättre om den grävdes om lite. Då skulle man kunna åka lite bräda också.

En man har brukaravtal i en del av Skärgårdsskogen. Han skulle gärna se en mer anlagd park här. Ett lusthus skulle kunna läggas till.

En gemensam trädgård med blommor som alla skötte skulle vara trevligt. Det blir bättre när man sköter någonting gemensamt. Då skulle fler känna att de månade om miljön i närområdet.

Det saknas platser för mellanbarnsåldern - yngre tonåren. De skulle behöva ha en mer spännande klätterlek att tillgå. Äldre står vid tunnelbanan och hänger.

Allén skulle kunna göras snyggare och tryggare. Tjejer kan nog uppfatta miljön mer otrygg än killar. Det händer tråkiga

saker i området och ibland är det bråk.

Det vore tråkigt att bygga en väg genom skogen mellan Bagarmossen och Skarpnäck som har varit på tal. Om man åker kollektivt eller cykel fungerar kontakten mellan stadsdelarna perfekt. Åker man bil är det svårare.

Synpunkter inkomna via Stadsdelsförvaltningens hemsida

Synpunkt 1

Bygg flera skateboardställen. Men INTE Rhinoramper. Dom är bara dyra och tråkiga. Vänd er till en riktig skatebyggare som är billigare och bättre.

Synpunkt 2

Infarten till Skarpnäcks gård, korsningen Flatenvägen/ Tåtorpsvägen/ Flyghamnsgatan tycker jag är viktig att rusta upp, vägar, belysning, plantering mm. Det är dels en av infarterna till Skarpnäck och också en naturlig port mot Flaten och Nackareservatet som många människor passerar.

Området Skarpnäcksgården i Skarpnäck är i planeringsstade vad gäller rivande och byggande. Många barn och ungdomar i Skarpnäck använder idag gräsytan vid Skarpnäcksgården längs med Tyresövägen till spontanfotboll, drakflygning mm. Jag tycker det vore utmärkt att i byggplaner väga in detta då det är av stor vikt att det finns yta för Skarpnäcksfältets barn och ungdomars aktiviteter även i denna del av området.

Sedan vill jag påpeka att jag vid flera tillfällen har anmält klotter som behöver saneras, detta är gjort på Skarpnäcks stadsdels hemsida under felanmälan. Ingen åtgärd har skett. Jag vill understryka vikten av att bekämpa klotter aktivt för det har visat sig att det på andra platser har en positiv effekt på vandalisering. Det skulle vara ett led i att öka trivsel och tryggheten i området. Jag tycker att det är oerhört nonchalant att ingen åtgärd har skett efter flera felanmälningar. Området som jag har anmält är kring infarten Skarpnäcks gård, i viadukt, elskåp mm. Men det gäller även Skarpaby parklek mfl ställen i Skarpnäck. Det är gammalt klotter som har suttit där under lång tid. Noll tolerans mot klotter tycker jag vore ett signum för Skarpnäcks stadsdel. Sist men inte

minst en allmän uppfräschning, det är skräpigt längs med gator och vägar, det måste ske löpande städning i området.

Synpunkt 3

Ang. Skarpnäcks skateboardramp

Jag tycker att den borde byggas ut med en mindre ramp bredvid eller bakom. Den borde även få sina plattor utbytta eller bara åtskruvade.

Synpunkt 4

Ang. skateparker

Jag ser det som självklart att rusta befintliga ramper. Att göra en liten betongpark vid flaten vore ju trevligt. Men om detta blir på bekostnad av en ”riktig” betongpark av typen som byggts i Malmö, ”Stapelbäddsparken”, så blir jag ledsen. Ledsen för att Stockholm inte ser behovet av en plats där icke-lag-organiserade sporter av typ inlines, skateboard, BMX kan hålla till och utvecklas. Behovet av detta är större än att ge barnen en plats att vara. Malmö har efter färdigställandet av Stapelbäddsparken lyckats få flera internationella tävlingar till staden. Tävlingar som ger pengar och fokus åt Malmö som stad. Efter första Quicksilvertävlingen så skrevs det i samtliga internationella skateboardtidningar om parken och om Malmö. Detta har medfört att utövare och professionella åkare från hela världen tar sig dit för att åka. Nu har Linköping, Alingsås, Malmö och snart Avesta en betongpark. Men Stockholm har en liten, men fin pool i Björns trädgård. Jag vill se en mist lika fin park som Malmö har även i Stockholm.

Synpunkt 5

Först och främst vill jag att ni ska vara rädda om alla gröna kilar och tänka er för vid förtätning – skogen mellan Skarpnäck o Bagarmossen är guld värd för alla men särskilt förskolor/skolor.

Skarpnäcks gator och gårdar är gröna (mkt träd) och fina – låt dom vara det. (Bra trädplan).

Jag har mest synpunkter på ”kaninparken” [Skarpaby] i Skarpnäck. Det är den största ”parkmötesplatsen” i Skarpnäck, men den har större potential tycker jag. Jag nämner några stora och små förslag:

Värna om Bergholmstorpet och stötta den underbara ideella

verksamheten. Kanske mer anslag till trädgården samt café både lördag och söndag eller hela veckan.

Var rädd om djuren och parkleksverksamheten.

Bygg ett Kretsloppshus för förskolor /skolor i närheten - härlig vision som går att utveckla. Det kan ju ersätta den ngst trista baracken för öppna förskolan.

Utöka lekplatsen med fler gungor och annan lekutrustning – den är så underdimensionerad – jfr Bagarmossens nyrenoverade (oktober-06) lekplats nedanför Riksrådsvägen.

Det behövs uppväxta träd intill lekplatsen och kring den stora grönytan, det blir stekhet redan nu! De stackars nyplanterade askarna kommer aldrig att etablera sig – våga plantera stort!! 25-30 i stamomfång- då räcker det med 3-5 träd.

Glöm inte förnya träd som har ganska kort ålder i parkerna som t.ex. alla uppväxta popplar.

Städa mer och ersätt öppna P-korgar med soptunnor.

Duschen vid plaskdammen i ”Kaninparken” fungerar aldrig, ersätt duschen med ngn rolig vattenlek eller se till att den fungerar.

Synpunkt 6

Ang. Skarpnäcksparken med djur

Jag bor i Skarpnäck och har barn vilket gör att jag ofta besöker parker i området. Det som återkommer varje år i Skarpnäcksparken är att lekområden som ej ska vara sandiga glöms bort att sopas, som tex. cykelslingor och schackyta. Jag skulle gärna se fler sittplatser med sol och vindskydd. Glädjande är att fler träd har planterats vilka ger skugga och vindskydd.

Intressant inslag skulle vara naturmaterial som gårdsgårdar och pilkojor. Eller varför inte ett café med barnanpassad fika, alla kanske inte tänker på att ta med något ätbart till parken.

Det skulle också vara roligt att se lantdjur i hagarna runt parken som nu används som hundrastplats.

Synpunkt 7

Ang. Pungpinan, dvs. småhusen söder om Sockenvägen Med Svampen upprustad, slyröjning gjord och renoverad

bollplan vid Gamla Tyresövägen, så är det mesta vad avser behov av investeringar gjort. Vi är därför mest måna att underhållet sköts bättre dvs. som det är sagt. Att gräsmattorna klipps innan gräset är för långt, att gräs tas bort från de grusytor som skall vara gräsfria. Och extra mycket gäller för oss att vi vill se

att de små rabatterna framför våra hus sköts, så nyponbuskarna etc. kommer fram.